

In dit thema...

heb je ontdekt dat Nederland, na een korte strijd in mei 1940, vijf jaar bezet werd door Duitsland: een zware tijd. Sommige Nederlanders verzetten zich tegen de Duitsers, anderen werkten juist met hen samen. Joden werden vervolgd en vermoord. De geallieerden bevrijdden Nederland in mei 1945. Nederlands-Indië werd in die tijd bezet door Japan.

Les 1: Overdonderende aanval



Dit heb je gedaan

Je luisterde als oorlogsverslaggever naar ooggetuigen van de aanval op Nederland in mei 1940. Je maakte een journaaluitzending over de aanval op Nederland.



Dit heb je ontdekt

Hitler valt aan

In Duitsland waren de nazi's aan de macht gekomen, onder leiding van Adolf Hitler. Hij werd rijkskanselier. Hitler wilde het Duitse rijk groot maken. Hij liet veel modern oorlogsmaterieel maken en viel andere Europese landen aan. In mei 1940 viel hij Nederland, Frankrijk en België aan.



Vijf dagen oorlog

Na vijf dagen moest Nederland zich overgeven. Het Duitse leger was groter en beter bewapend. Rotterdam werd gebombardeerd en Duitsland dreigde nog meer steden aan te vallen. Op 15 mei 1940 tekende Nederland de capitulatie. Daarmee begon de bezetting van Nederland. Koningin Wilhelmina vluchtte naar Engeland.

Les 2: Keiharde keuzes



Dit heb je gedaan

Je hoorde over de verschillende periodes in de bezetting en hoe het leven steeds moeilijker werd in Nederland. Je hebt nagedacht over keuzes in de oorlog en bedacht hoe ver jij zou gaan om te overleven. Je hebt gehoord wat andere mensen in die situatie deden.



Dit heb je ontdekt

Aanpassen - hoe ver ga je?

De bezetting was een zware tijd. Na een tijdje kwamen de Nederlanders voor harde keuzes te staan. Veel jonge mannen die niet in Duitsland wilden werken, moesten onderduiken. Anderen kozen ervoor om toch voor de Duitsers te werken, voor het geld of om geen straf te krijgen.



Honger

Om eten en andere goederen eerlijk te verdelen, werden er distributiebonnen uitgedeeld. Toch kwam er een steeds groter tekort aan voedsel. Mensen deden de gekste dingen om te overleven. In de Hongerwinter (1944-1945) stierven ongeveer 20.000 mensen, vooral in de grote steden in het westen van Nederland.

Les 3: Opgejaagde Joden



Dit heb je gedaan

Je hebt gekeken welke kennis je al had over Anne Frank. Je bent meer over haar te weten gekomen en hebt haar leven in kaart gebracht. Je hebt gehoord dat er nog meer kinderen waren als Anne.



Dit heb je ontdekt

Joden gediscrimineerd en opgesloten

Hitler en de nazi's gaven de Joden de schuld van de problemen in Duitsland. Eerst werden zij gediscrimineerd. Ze mochten niet meer overal komen. Later werden ze opgesloten in concentratiekampen. Veel Joden stierven daar door het harde werk of van kou, honger en ziektes.



Holocaust

Er kwamen vernietigingskampen waar Joden in gaskamers werden vermoord. Dat gebeurde met zes miljoen Joden. Dit noemen we de Holocaust. Anne Frank dook onder in 1942, maar werd verraden. Ze overleed in een concentratiekamp. Door haar dagboek werd ze wereldberoemd. Er waren veel meer kinderen zoals zij.

Les 4: Dapper verzet



Dit heb je gedaan

Je luisterde naar het verhaal van De Overval. Je hebt onderzocht hoe gevaarlijk en hoe zinvol verschillende verzetsdaden waren. Je las over een aantal Nederlandse verzetsstrijders en koos jouw grootste verzetsheld.



Dit heb je ontdekt

Niet opvallen, collaboratie of verzet

De meeste Nederlanders probeerden de oorlog onopvallend te overleven. Een kleine groep collaborateurs koos de kant van Duitsland. Zij werden bijvoorbeeld lid van de NSB. Een andere kleine groep koos voor verzet tegen de Duitsers. Verzetwerk kon levensgevaarlijk zijn.



Bevrijding

Sommige verzetsstrijders gebruikten wapens tegen de Duitsers of hun helpers. Het lukte het verzet niet om de Duitsers te verslaan, maar wel om ze dwars te zitten. Een heel belangrijke taak van het verzet was hulp aan onderduikers: Joden en mannen die niet naar Duitsland wilden. In mei 1945 werd Nederland bevrijd door de geallieerden.

Les 5: Wereldwijde strijd



Dit heb je gedaan

Je onderzocht wat er gebeurde in Nederlands-Indië tijdens de Tweede Wereldoorlog. Je keek wat de overeenkomsten en verschillen waren met de Tweede Wereldoorlog in Nederland.



Dit heb je ontdekt

Japan bondgenoot van Duitsland

Niet alleen in Europa was er oorlog, maar ook in de rest van de wereld. Japan was de bondgenoot van Duitsland en wilde een groot gebied veroveren in Zuidoost Azië. Eén van de landen die ze veroverden, was de Nederlandse kolonie Nederlands-Indië. In januari 1942 vielen de Japanners daar binnen.



De oorlog in Nederlands-Indië

Ze sloten de Nederlanders op in interneringkampen, waar ze slecht werden behandeld. De oorlog in Azië eindigde op 15 augustus 1945, toen Japan capituleerde. Dat gebeurde nadat de Verenigde Staten atoombommen hadden gegooid op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki. Daarmee eindigde de Tweede Wereldoorlog.